



SURINAAMSE CATERING & KOOKWORKSHOPS

GEÏNSPIREERDE KEUKEN VOOR ALLE GELEGENHEDEN!

Wat leuk! U heeft interesse in één van onze Tapas kookworkshops.

Een culinaire reis naar Zuid-amerika of het Verre Oosten met verse ingrediënten en verfijnde smaken. Een sfeervolle culinaire reis om nooit te vergeten!

Boekt u een culinaire reis naar Zuid-Amerika of het Verre Oosten, dan begint deze hier!

Bij binnenkomst ontvangt u eerst een drankje en een hapje. Daarna even bijkletsen en nemen we samen jullie reisarrangement door.

Tijdens de workshop worden de deelnemers opgedeeld in meerdere groepjes om de gerechten voor te bereiden. Daarna is het tijd om samen gezellig te genieten.

Een drankje tijdens het koken?

Zeker weten! Tijdens onze kookworkshop zijn passie voor koken en gezelligheid een perfecte combinatie met een heerlijk drankje tijdens het koken.

- **Workshop Streetfood Tapas -Zuid-Amerikaanse keuken**

In Zuid-Amerika is de keuken vooral beïnvloed door de Portugezen en Spanjaarden. Door kolonisatie van landen brachten hun eetcultuur mee en werden deze invloeden vermengd met de oorspronkelijk eetgewoonten van Indianen en Inca's en aangevuld met Afrikaanse invloeden aangedragen door de toenmalige slaven.

Tijdens deze reis maken jullie samen diverse gerechten uit vijf verschillende Zuid-Amerikaanse keukens. Wij beginnen onze reis in Argentinië daarna reizen we door naar Chili, Peru, Brazilië en eindigen we onze culinaire reis in Suriname. Er zullen warme & koude tapas, vis & vlees tapas & vegetarische of vegan tapas bereid worden.

Streetfood tapas uit de Zuid-Amerikaanse keukens;

Cassave-bakkeljauw, Empanadas, Arroz con leche de coco, Steak chimichurri, Pollo frito a la naranja, Bolas de Yuca, Salpicao, Flan & Picarones. Natuurlijk geserveerd met heerlijke bijgerechten

3,5 uur vanaf 8 personen

Prijs Particulier 67,- pp. incl. 21% btw

Prijs Zakelijk 56,- pp. excl. 21% btw



SURINAAMSE CATERING & KOOKWORKSHOPS

GEÏNSPIREERDE KEUKEN VOOR ALLE GELEGENHEDEN!

- **Workshop Streetfood Tapas - Aziatische keuken**

De Aziatische keuken bestaat uit keukens van het Verre Oosten. Deze keuken is dan ook ontzettend gevarieerd. Houdt u van verfijnd koken en Aziatische gerechten dan is deze reis echt een aanrader.

Tijdens deze reis maken jullie samen diverse gerechten uit vijf verschillende Aziatische keukens. Wij beginnen onze reis in Japan daarna reizen we door naar China, India, Thailand en eindigen we onze culinaire reis in Vietnam. Er zullen warme & koude tapas, vis & vlees tapas & vegetarische of vegan tapas bereid worden.

Streetfood tapas uit de Aziatische keukens;

Verse gevulde spingrolls, Pangsit goreng, geurige Soepen, Tandoori pakketjes, Viskoekjes, diverse sushi van tonijn of zalm en sushi met avocado. Natuurlijk geserveerd met heerlijke bijgerechten en een dessertplankje.

3,5 uur vanaf 8 personen

Prijs Particulier 67,- pp. incl. 21% btw

Prijs Zakelijk 56,- pp. excl. 21% btw